

Det kom en dag under hösten 2007 ett telefonsamtal till Lidens Tidning. Saga Dahlkvist i Östersund berättade om två foton från ett annat århundrade. Jag tyckte det lät intressant och bad henne att skriva några minnesrader. Efter lite övertalning anlände ett brev med glimtar från Lidensboda by för 100 år sedan. Efter smärre textjusteringar, för att passa in i tidningen, följer här hennes minnen. /Arne Johansson

NÅGRA GLIMTAR FRÅN FORNA TIDER I LIDENSBODA BY

Lidensboda by hade tidigare en egen fotograf, vars foton alltid försågs med namnet - N. P. Söderlund – dvs. Nils Petter Söderlund (f. 1864-10-02, d. 1929-08-08). Han var son till Per Nilsson Söderlund i Lidensboda. Han hade vid en olycka i Amerika fått båda benen avklippta. Efter utbildning till fotograf skickades han hem till Sverige med fotoutrustning och två träproteser. Många foton från hans ”ateljé” finns säkert kvar idag. Är det möjligen N. P. Söderlund som har tagit nedanstående två foton, trots att namnet saknas?



Poststationen i Boda by

N. O. Liw var föreståndare för Posten i Lidensboda by under 1890-talet och fram till 1909. Vi ser honom på fotot sittande i förgrunden. Liw var änkemann sedan 1894. Damen bredvid honom är Marta Dahlgren, anställd husföreståndarinna och i mors ställe för dottern Helena (född 1892). Om flickan på bilden är Helena, så bör fotot vara taget under 1890-talet. Övriga personer på fotot är okända. De yngre är möjligen dräng och piga. Övriga kanske är grannar eller hitresta släktingar till Marta Dahlgren. Observera brevlådan på brokisten bakom den yngre sittande mannen. Storhässjan i bakgrunden tillhörde grannen Lidin.



Posten kom med hästskjuts från Bispgården klockan tre på natten. När skjutsen körde in i byn tutade postiljonen i sitt horn för att ankomsten skulle uppmärksammas. Det var sed att postiljonen skulle få kaffe och det var Helenas uppgift under många år som skol flicka att ombesörja detta. Bestämda tider för öppet hållande på poststationen fanns knappast. Bybornas fråga när de ville uträtta sina postärenden var: "E'n Postefar hemme?"

Det är lätt att tro att Lidensboda för 100 år sedan var en isolerad by. Tittar man på inventeringslistan från 1909, när Liw lämnade ifrån sig poststationen, får man en annan uppfattning. Där låg postförskott från bl.a. Dresden, Köpenhamn, Muskosel, Stockholm, Norrköping, Klässbol m.m.

Under många år hade byn poststation med adress Lidensboda. Nu har utvecklingen gått runt i en stor cirkel och vi har kommit tillbaka till det som rädde för 100 år sedan. Lantbrevbäring från Bispgården och med adress - Boda, Bispgården.

Syjuntan

Bilden från "syjuntan" är tagen 15-20 år senare i tiden. Byns flickor träffades ibland till födelsedagsfest eller vad? Helena är nu vuxen och sitter i mitten på fotot. Känner någon igen miljön? Föremålen i hemmet är inte från Helenas (senare mitt) hem.



Syjunta eller vad i Lidensboda by i början av 1900-talet.

Från vänster: Maja Jonsson, Tora Modin (senare gift Backberg), Elsa Jonsson, Ester Eriksson, Signe Lidin (senare gift Viklund), Helena Liw (senare gift Annell), Jenny Jonsson, Stina Jonsson (senare antaget namn Jägerbo) och Hilda Lidin. Med reservation för identifieringen.

Saga Dahlkvist

Saga Dahlkvist (f. Annell) är född 1932 i Lidensboda och är sedan många år boende i Jämtland. De senaste 10 åren närmare bestämt i Östersund. Hennes mor var Helena Liw (g. Annell) och postföreståndaren N. O. Liw var således hennes morfar. A.J.