

Årskurs 9 i fjällvärlden

Hej!

Jag heter Samantha Forslund och går i årskurs 9 i Lidens skola. Jag ska berätta lite om vår skola och om en fjällvandring som årskurs 9 gjorde i början av höstterminen.

Vår skola

Lidens skola ligger precis inte i centrum av kommunen, men vi känner oss ändå inte utanför. Många kanske tror att det är ren obygd så långt från stan, men så är det inte alls. Vi tycker att vi bor mycket centralt. Här finns visserligen inget "city", där ungdomar kan samlas, men det är bra. När skolan är slut för dagen går alla hem och sköter sitt, läser läxor och träffar kompisar, som bor i närheten. Studierna går bra och vi får studera i lugn och ro. Det är klart att vi är både busiga och pratiga, men det hör ju till. Som sagt, Lidens skola är bra och ger möjlighet till bra studier. Kommunen tror på vår skola. Det har lagts ner mycket pengar på ombyggnad och det är vi jätteglada över. Vad kan vi annat än att bry oss om vår skola. Visst ligger den "mitt i skogen", men det är så fantasiskt fint här och det bästa av allt - det är en hälsofrämjande skola och det var så våra äventyr började.

Fjällresan

Att vår skola är en hälsofrämjande skola innebär att vi ofta är ute i naturen. Förra året var vi ute och paddlade och det var då vi fick veta att vi i år skulle ut och fjällvandra - från Klövsjö till Storhogna.

För många var det fjällvandring för första gången och det krävdes noggranna förberedelser.

Owe Eliasson, vår lärare, hade noga gått igenom alla grunder, hur vi skulle packa och vad vi skulle ha med oss. Vi kände det pirrigt i veckor innan det började dra ihop sig till avfärd.

Dag 1

Så kom då äntligen dagen då vi klev ombord på bussen, som förde oss över gränsen från Medelpad till Jämtland och fjällvärlden. Det var vi i årskurs 9 och våra tre ledare.



Vi åkte buss i över 4 timmar innan vi kom fram till Klövsjö, där vi åt lunch innan strapatserna började.



Vi började med att klättra 3 kilometer uppför fjället och det var inte lite brant. Vi kämpade och slet som djur i tre timmar med alla stora och tunga ryggsäckar, men vädret var underbart, solen sken och vi upplevde den härliga

doften av frisk luft. Jag kände att detta var en helt underbar början på det sista året i Lidens skola. Den första dagen är alltid jobbigast och det var det, bland annat för mig.

När vi kom fram till lägerplatsen slog vi upp våra tält. Vårt tält, Carros och mitt, var ganska litet. Jag tror det var köpt på Barnens Hus. Vi fick ta en pinne från ett träd för att tältet skulle stå någorlunda bra. Det som blev jobbigt för Carro och mig var, att vi fick krypa in i tältet, men det var mysigt att ligga därinne.



När vi satt upp tälten sprang vi runt och tittade på omgivningarna, innan vi lagade middag. Det blev makaroner med köttbullar. Jag gjorde korv i stället, eftersom jag inte klarar att äta köttbullar. Så lade sig mörkret omkring oss. På kvällen satt vi vid lägerelden. Jag "poppade" pop corn och sedan berättade vi spökhistorier innan vi skulle sova. Alla blev något skrämda och rädda. Det var inte lätt att sova. Denna första natt var inte så kall, eftersom vi inte var så långt uppe på fjället. Det blev varmt i tältet och jag låg där i tystnaden. Ingen pratade i tältet omkring. Jag var rädd men vågade inte ropa och fråga om någon var vaken. Tänk om alla sov och jag låg där ensam vaken!

Dag 2

Efter den låånga natten steg vi upp klockan 8. Vi gjorde frukost (soppa) och sedan begav vi oss upp mot kalvfjället. Väl uppe på fjället lagade vi lunch, tittade på växter och jag gick omkring och fotade.

Vi vandrade några timmar uppe på fjället. Det blåste rätt ordentligt ovanför trädgränsen, så vi började gå neråt igen, för att hitta en lägerplats, där det fanns skyddande träd.



Första dagen var matförrådet spritt lite överallt. När vi kom till lägerplatsen den andra dagen föreslog jag att alla skulle samla maten runt ett träd. Det var smart!



På kvällen grillade vi och berättade fler spökhistorier. När jag skulle "poppa" pop-corn den här kvällen gick det åt skogen. Det började brinna och trangiaköket blev alldeles svart.



Matförrådet

Till råga på allt hade jag på kvällen plaskat rakt ner i en bäck och blev genomblöt. Det gick ändå bra. Jag sprang rätt in i en stuga, där jag kunde byta kläder. Så småningom kröp vi in i våra tält. Alla trängde ihop sig i några tält men i vårt tält rymdes bara Carro och jag.

Dag 3

Vi vaknade, packade ihop våra saker och började vår vandring ner mot Storhogna, där bussen väntade på att få ta oss tillbaka till Liden.



Att tänka på

Tänk på att ta det lugnt första dagen!
Tänk på att solen tar fastän det är molnigt!
Tänk på att inte trampa rakt ner i en bäck!
Tänk på att inte packa för många onödiga saker.

Det gjorde inte jag. Jag tog med mig filt och kudde. Det var visserligen bra att ha på kvällen, när det var kallt, men inte så kul på dagen, när vi skulle gå. Det var ändå mödan värd, tycker jag.

Den här resan var verkligen höjdpunkt på sista året i Liden skola.

Samantha Forslund



Det här är fjällvandring

Tänk er att ligga i ett litet tält, att sakna sin varma sköna säng, att bara äta torkad mat, att bara gå och gå och att inte ha någon dator.

Det som uppväger allt är den fina naturen, att känna gemenskap med sina kompisar. Vi pratade mer under den här fjällvandringen än vi gjort sammanlagt under alla år sedan sexan.

Filmstjärnor från Gun Olsson i Liden

