

# Förskola - I Ur och Skur

Jag hade ett ärende till apoteket en dag i höstas. När jag steg ur bilen hörde jag barnröster. Ja visst, det var från nya förskolan. Jag blev nyfiken, gick in och bad att få se mig omkring. Under samtalet nämndes I Ur och Skur flera gånger. Mitt besök var spontant och blev kort men jag beslöt att komma tillbaka för att höra mer om förskolan och I Ur och Skur. Det här var vad jag fick veta.



Foto: Tore Lövvenius

## Alla under samma tak

Sedan början av 2008 ligger Lidens förskolas båda avdelningar under samma tak som skolan. Lidens skola är för övrigt den enda skolorganisation i kommunen där alla, från förskolan till årskurs 9, huserar i en och samma byggnad. Förutom det positiva med närheten till övriga skolan, ger verksamheten i samma lokaler möjlighet till ett närmare samarbete mellan förskoleavdelningarna än tidigare.

## I Ur och skur-pedagogiken

Från och med hösten 2008 arbetar båda förskoleavdelningarna efter *I Ur och Skur*-pedagogiken.

*"I Ur-och Skurs grundidé är, att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Det innebär att barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen samtidigt som de får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet."*

I Ur och Skur-förskolorna gör man precis

samma saker som i traditionella förskolor. Alltså helt enligt läroplanen. Skillnaden är, att mycket sker utomhus men med sunt förnuft. Man är inte ute i extrema väder t.ex. sträng kyla, eller mycket kalla vindar. Man äter utomhus, men det är framför allt under vår-sommar-och höstmånaderna. Små fingrar blir så lätt kalla när vantarna åker av. Arbetsättet för I Ur och Skur-förskolorna är utarbetat av Friluftsrådet. För att arbeta i en I Ur och Skur-förskola måste alla genomgå en gedigen grundutbildning i Friluftsrådets regi. Skolan är också skyldig att lämna en verksamhetsberättelse till Friluftsrådet varje år.

## Naturkunskapen börjar i förskolan

### Skogsknoppar

De allra minsta 1-2-åringarna tillhör Skogsknopparna. Lyckan och stoltheten är stor när alla får packa sin egen ryggsäck och ge sig ut på skogspromenaden till "lekrummet". Benen är korta men det betyder också att det är nära till kottar, myror och allt annat spännande som finns på marken.

### Skogsknyttarna

Skogsknyttarna är 3-4 år och har redan blivit vana vid naturlivet. På väg till "uterummet" sjunger skogsknyttarnas sin egen sång och kanske träffar de den lilla nyckelpigan, gruppens egen symbol, som ofta har mycket att berätta om skogen, grodyngel, spår och allt annat man kan se i naturen. I ryggsäckarna finns inga leksaker. Alla använder det lekmaterial som finns i naturen.

### Skogsmullarna

Många är vi som känner Skogsmulle. Han har hunnit bli 50 år, men är lika intressant och spännande för de 5-åringar, som får möta honom i skogen. I den här åldern har alla blivit trygga i naturen och vågar ta egna initiativ. De växer med uppgifterna och får prova på att använda kniv, göra upp eld och laga mat ute.

## Miljömedvetna

Förutom all kunskap om naturen, som barnen får sig till livs genom att vistas ute, blir de också miljömedvetna. De får lära sig att sortera sopor. Hela förskolan går i "miljötåget" till sopstationen med flaskor, tetror och förpackningar som så småningom ska återvinnas - en viktig lärdom i en ålder då allt man lär sig lätt registreras i hjärnan.

## En utåtriktad förskola

Liden förskola är inte bara ute i naturen. Den är också utåtriktad. Förskolan deltog bl.a. i Måbra-mässan i Nordichallen, där de hade en work-shop och vecka 47 (17-21 nov.) har förskolan en utställning i Kommunhuset.

Vi, som besökte förskolan en regning dag, kunde konstatera att här är verkligen alla både barn och personal ute *i ur och skur*. Vi förstod också att det är en positiv och engagerad personal som gör denna pedagogik möjlig

Jag pratade med några av barnen och fick veta följande.

Måns Stridh säger:

-”Mulle brukar komma och han städar skogen med svansen.”



Gustav Åkesson berättar:

-”Vi brukar ha pin-nar eller kottar som nycklar för att komma in i naturen och vi brukar gå till Trollstenen.”

Thea berättar:  
-”Det är jättekul i skogen. Vi brukar träffa pappa Tall och mamma Gran.”



Av Linda Backberg får jag höra den sång, som barnen sjunger på sin skogs promenad.

-”Vi knackar på, vi knackar på. Är det någon som hör? Får vi komma in i naturen?”



Text och foto: Yvonne Ulin