

# ANNA LINDBERG-LARSSON

## LEGENDARISK SMÅSKOLELÄRARINNA I JÄRKVISSLE



*Anna Lindberg-Larsson*

Anna Lindberg föddes i Bollstabruk i Ångermanland år 1890 och kom till Järkvissle som nybliven 28-årig småskolelärarinna år 1918. Hon bodde en trappa upp

i den sk. "lärarystaden", som var en egen byggnad på kort avstånd från skolan. "Lärarystaden" var ett stort vitt hus med snickarglädje och vacker utsikt över Indalsälven. Hon gifte sig sedermera med byns handelsman Gunnar Larsson, men blev änka efter en kort tids äktenskap. Hon fick inga egna barn. När jag som sjuåring började småskolan (1937) hade Fru Larsson en jungfru/piga Rut Bergkvist från Indal, som var hennes allt i allo. Att säga Du eller Fröken till vår lärarinna var helt otänkbart på den tiden, så det var Lärarinnan eller Fru Larsson som gällde.

### Skolans trädgård

Till det stora huset hörde också en trädgård med syrener och perenna växter, bl.a. rabatt med gullvivor. Vi barn fick ansvar för varsin planta som skulle ansas under några veckor på våren. Kanske sädde hon på så sätt ett frö hos någon av oss till ett fortsatt intresse för blommor.



*En av många skolklasser i Järkvissle genom åren. Foto 1937. Alla gick i 1:a klass om inte annat angivits. I bakgrunden lärarinnan Anna Lindberg-Larsson. Bakre raden från vänster: Gunvor Lindkvist (gift Lidehäll), Eva Magnusson (2:a klass), Ingrid Lidberg (g. Westberg), Selma Näsman (g. Håkansson), Barbro Lidgren (g. Ericsson, artikelns författare), Anna Johansson och Karin Larsson (g. Nilsson). Främre raden från vänster: Valter Johansson (2:a klass), Gösta Burman (2:a klass), Rolf Lidberg och Torsten Sjögren.*



*Anna Lindberg-Larsson med sin allt i allo  
Rut Bergkvist från Indal*

## Syslöjd

Fru Larsson hade också syslöjden för oss flickor från klass tre t.o.m. klass sex. Tålmod och hjälpsamhet var en av hennes bästa egenskaper. Otaliga tappade maskor har hon hjälpt oss plocka upp i våra första försök att sticka pannlappar och vantar.

## Lingonplockning

På hösten, när lingonen mognat, skulle vi på skogsutflykt, utrustade med smörgåsar, en flaska mjölk och en mugg att plocka lingon i, som vi sedan hällde upp i lärarinnans korg. Eftersom hon var född med klumpfot och dessutom hade en otyplig kroppshydda var hon inte så rörlig bland tuvor och ris. Vi barn var dock stolta över att få fylla hennes korg.

## Första skolresan

Min första skolresa var en dagsutflykt med taxibil till fru Larssons föräldrahem i Bollstabruk. Gården hade övertagits av en bror. Där fick vi åter träffa "Lill-Nisse", ett brorsbarn som vi lärt känna när han varit på besök hos sin faster i skolan i Järkvissle. "Nisse tänker sjöman bli" var då den sång vi bara måste sjunga. Hemresan gick till Pelle Molins författarstuga och niporna, innan vi trötta och hungriga kom hem till Järkvissle igen.

## Anna-dagen

På Anna-dagen den 9 december var det vår tur att visa henne vår uppskattning. Vi småskolebarn sam-

lades tidigt på morgonen (kl. 07.30) utanför den näraliggande affären Boda Uppköp. Vi gick sedan backen ner till lärarbostaden där vi sjöng traditionella julsånger för Anna. Rut var underrättad, men hade fått lova att inte berätta något. Det skulle ju, som alla tidigare år, bli en överraskning. Rut kom ner och hjälpte oss av med pjäxorna innan vi så tysta som möjligt smög uppför trappen till den smakfullt möblerade hallen. Utanför Fru Larssons sovrumsdörr sjöng vi sedan för full hals våra inövade sånger. När vi sjungit klart kom Fru Larsson ut klädd i morgonrock och bjöd oss in i finrummet. Där stod den stora halmbocken med släde, fylld med paket, och tomten som stod på medarna med tömmarna i handen. Vilken stämmningsfull upplevelse som påminde oss om att snart var julen här med den "riktiga" tomten. Han som kom med bjällerklang och delade ut paket som oftast tyvärr var mjuka.

I köket var redan den varma chokladen, pepparkakorna och bullarna framdukade. Ljusn var tända, köksgolvet nyfernissat och det luktade av alla välbekanta dofter inför den kommande julen. Nöjda och glada gick vi sedan med lärarinnan till skolan.



*Ombyggnad av Järkvissle skola år 1927.  
Ursprungligen uppfördes skolhuset omkring  
1880. Foto: troligen Mauritz Lidberg.*

## Hela sitt yrkesliv i Järkvissle

Fru Larsson var mycket omtyckt av alla i byn och älskad av alla sina småskolebarn. Hon verkade i hela sitt yrkesliv som småskolelärarinna i Järkvissle i nästan 30 år. Hon dog år 1946 endast 56 år gammal och ligger begravd på Ytterlänns kyrkogård i Ångermanland.

*Barbro Ericsson  
Järkvissle/Sundsval*