

Skolgårdsprojektet i Liden

Idén till skolgårdsprojektet började när... min äldste son Robin, som gick i trean, ofta kom hem efter skolan och sa att det fanns ingenting att göra på skolgården. Jag pratade flera gånger med rektorn om vikten av att barnen även hade det roligt på rasterna för att orka med lektionerna. Ingenting hände.

Jag skickade då ut ett brev den 1 oktober 2001 till barnen på skolan från förskoleklass till sexan. I brevet bad jag barnen skriva och rita hur de ville att deras skolgård skulle se ut. Jag fick in många vackra teckningar och tankar om hur barnen ville att deras skolgård skulle se ut. Det var "vanliga" saker som barnen önskade sig. Det var bland annat en enskild sandlåda, inte under en klätterställning, fler gungor, en bättre klätterställning än den som fanns...

Jag förberedde mig med overheadbilder inför ett skolrådsmöte där jag tänkte presentera mitt förslag och barnens önskemål till en bättre skolgård. I och med det tänkte jag att rektorn bara måste ta itu med detta. Jag kunde inte närvara vid detta möte, så jag bad Marc, min man, att presentera förslaget. När jag så kom hem fick jag veta att den som skulle ta itu med skolgården var jag och några föräldrar som var intresserade att hjälpa till. Ja, nu kunde jag inte backa det var bara att sätta igång.

Det första mötet vi hade var den 19 november 2001. Där var vi fyra föräldrar inklusive mig och en elevrådsrepresentant. Innan jul hade vi ett till möte. Sedan på vårkanten fick vi kontakt med Ingemar Wihlén från kommunen. Vi hade ett möte med honom i februari som sedan resulterade i många fler möten med honom. Med hans hjälp fick vi från kommunen pingisbord, fler gungor, volträcke, klätterställning och sjögång (balansbräda). Vi fick även ett till utomhuspingisbord, på hösten tror jag det var.



Vi ville också göra en hinderbana i skogen för barnen. Då tog vi kontakt med Janne Eriksson från kommunen för att få veta vilka regler som gällde för höjder på olika räcken, vilken sand som gällde under klätterställning, i sandlådan osv.

Vi planerade en arbetshelg den 4-5 maj 2002, där vi skulle inbjuda föräldrar att hjälpa till och där kommunen först skulle ordna med grävning och sedan iordningställa de olika leksaker som vi skulle få. Vi tog kontakt med bygdens snickare som bland annat ordnade med de små kojorna som nu står inne i skogen, sandlådor och bänkar.

Vilken underbar helg det blev. Ett tag så var det fem motorsågar igång samtidigt. Två till tre traktorer fanns på plats. Bark hade hämtats på SCA, kojorna kom i lastbilar och sattes på plats,

av stockar gjordes blomlådor, buskar planterades om, sandlådor monterades, bollplank sattes upp, fotbollsplank sattes upp, lådor att kasta boll i byggdes... Det fantastiska var att första dagen kom femtio föräldrar och barn och andra dagen var det lika många, men andra föräldrar. Skolan bjöd på lunch under denna helg. Det var aktivitet på HELA skolgården båda dagarna.

Vi hade köpt in lådor till varje klass där vi hade lagt i stora och små bollar, hopprep, diabolos, tvistband osv leksaker för utomhusbruk för barnen. En lärare sa några dagar efter att allt var på plats: att det var härligt att se hur barnen lekte med dessa leksaker och att de såg ut att må så bra av det.

Sedan har vi haft någon helg där vi jobbat igen och städad upp lite på skolgården. Vi har med jämna mellanrum köpt in leksaker till skolgården, vilket var syftet med skolgårdsprojektet, så att barnen hade något att göra på rasterna.



För att få in pengar för att kunna ge barnen leksaker till skolgården har vi bland annat sålt kakor, julkort, ljus, lotter... Vi har haft julshowen som dragit in mellan 3.500-4.500 kr varje gång.

Vi har till dags dato fått in över 40.000:-. Barnen har fått leksaker till sin skolgård för drygt 12.000:-. På kontot har vi nu drygt 30.000:-

som vi tänker köpa några större saker för, som alla barn på skolan kan nyttja, även högstadiet. Jag kommer så väl ihåg i början när jag satte igång detta projekt att jag från olika håll fick höra att många eldsjälar provat att ordna till det på skolgården, men att ingenting hänt. Jag är så glad att vi fick det att fungera, men utan hjälp från kommunen och alla föräldrar som under tidens gång hjälpt till så hade det givetvis inte fungerat. Så ett STORT och VARMT tack till alla, ingen nämnd ingen glömd, som ställt upp med traktorer, lastbilar, skänkt gåvor, bakat och hjälpt till på olika sätt så att barnen fått en bättre skolgård.



Vi som jobbat med detta projekt de sista åren har varit Ingela Gradin, Ingela Sjöström, Ulrika Eriksson och jag.

Med dessa rader avslutar vi nu detta projekt som både varit mycket stimulerande och tidskrävande. Framförallt har det varit roligt att se att barnen har fått en skolgård där de kan leka och att de trivs bra när de är ute på rasterna. Nu med ombyggnaden har vi varit i kontakt med arkitekterna som ritat skolgården och sett att leksakerna som vi fått och som föräldrar ordnat med kommer att finnas kvar, men de kommer att stå på andra ställen.

Sammankallande i Skolgårdsprojektet
Jeanette Byström Grein