

Ishockeylaget Liden Bears har nu skrinat in på sitt andra decennium. Ett känt talesätt säger att "Historien upprepar sig". Ett genuint hockeyintresse har funnits tidigare., närmare bestämt på 1960-talet. År 1964 bildades ishockeylaget HIL-64. På den tiden ingick kommundelarna Holm, Indal och Liden i Indals-Lidens kommun. För att hylla dagens hockeyfreaks till de lyckosamma första 10 åren beslöt Lidens Tidning att inbjuda entusiasterna av årgång 1964 till Björnrinken i Liden lördagen den 23 februari 2008.

Efter idogt efterforskningsarbete kunde inbjudningsbrev skickas till 20 pionjärer över hela Sverige, dvs. de som var med från första början. Till allas glädje anslöt 50% och dessutom några aktiva av senare årgångar. Dagens match; Liden Bears mot Sundsvall slutade, som sig bör en jubileumsdag som denna, med seger 4-3. Sargminglet fortsatte sedan i skolans matsal under intagande av varm mjölkchoklad och ostsmörgås. Precis som förr i tiden.

På de följande sidorna minns några aktiva hur det hela började. Lidens Bears historia i korthet finns med. Och sist men inte minst härliga lagbilder från idag och från igår när det begav sig.

Arne Johansson.

HIL-64 vs. LIDEN BEARS

Leif Hjerpe (forward), Liden minns

När nya centralskolan skulle byggas i början av 1960-talet försvann den gamla isbanan nere vid gamla skolan. Vi fick då en fullstor bana med riktiga sarger på samma plats som den fortfarande är belägen. I början hade vi inte något omklädningsrum, utan vi fick sitta på våra spargar och snöra på oss skridskorna.

Det fanns under 1960-talet i centrala Liden en stor kull med grabbar i ungefär samma ålder. Vi formligen bodde på ishockeybanan på kvällar och helger. Många andra runt omkring var också intresserade av att spela ishockey. Rekordet en kväll på ishockeybanan var, om jag minns rätt, 37 st. Alla spelade samtidigt, utan avbytare. Då var det "tät" ishockey, vill jag lova. Det stora intresset ledde fram till idén, att starta en ishockeyklubb. Den bildades 1964 av ett antal ideellt arbetande ledare och blivande spelare. Verksamheten skulle i huvudsak finansieras av den nya företeelsen Bingo. Bingokvällarna hölls i nya skolans matsal.



Efter HIL-åren fortsatte Leif Hjerpe, Liden, i Tunadals IF och fick flera framgångar. Här föräras han en egen karikatyr i en av dagstidningarna.

Spelarna skulle företrädesvis komma från de gamla kommundelarna Holm, Indal och Liden. Därav namnet HIL-64. En klubbdräkt inköptes. Tröjorna var röda med Indals-Lidens kommunvapen på bröstet. Dräkterna och övrig utrustning förvarades i skolans pannrum. Isbanan spolades med hjälp av en stor vintunna på medar, med strilrör och ett släp av industrifilt. Tunnan fylldes med varmvatten, för bästa möjliga iskvalitet, och drogs med hjälp av traktor från skolan upp till ishockeybanan. Snöskottning gjordes för hand, eller med hjälp av en gigantisk snöslunga av märket Belos.

HIL-64 spelade i division 4 Medelpad. Vi hade också ett pojklag eller om det var juniorlag i seriespel. A-laget vann något år senare t.o.m. serien. Vi tackade dock nej till uppflyttning. De flesta spelarna hade flyttat till sta'n för fortsatt skolgång och det bedömdes bli för krångligt och dyrt att spela i division 3. Den största meriten var nog inte seriesegern, utan den oförglömliga och soliga söndag då vi lyckades besegra Timrå IK:s B-lag på vår egen hemmabana!

Verksamheten fortgick till i början av 1970-talet. Den lades så småningom ner p.g.a. spelar-, ledar- och pengabrist. Jag var själv inte med under de sista åren, eftersom jag bytte klubb redan 1967.

HIL-64 "Pionjäreerna"

Ledare & Eldsjälar: Olle Eliasson (Holm), Olle Frisk (Holm), Halvard Henriksson (Liden), Gösta Hjerpe (Liden), Bror Magnusson (Liden), Arne Nordlander (Indal) och Lasse Staaf (Liden till Indal).

Spelare från **Holm:** Willy Bergqvist, Owe Eliasson, Olle Frisk, Kurt Sundman, Ove Sundman och Göte Svelander.

Spelare från **Indal:** Kent Andersson, Rolf Andersson, Hans-Olof Jonsson och Jan Lind.

Spelare från **Liden:** Leif Hjerpe, Rune Lind, Martin Lindström, Bengt-Olof Lättström, Håkan Modin, Svengöran Modin, Karel Parlund, Kenneth Sköld, Yngve Åman, Göran Åsell och Göran Åström.

Spelare från utsocknes: Hans Hamberg.



HIL-64 av ärgång 2008.

Från vänster: Göran Åsell, Olle Frisk, Jan Lind, Halvard Henriksson, Leif Hjerpe, Per-Olov Modin, Lars-Åke Svelander, Svengöran Modin, Yngve Åman, Göran Åström, Håkan Modin och Willy Bergkvist. Foto: Arne Johansson.

Martin "Seeth" Lindström (målvakt), Åsen/Västra Karup minns

Det största tillfället var när vi mötte Timrå B i Liden. Det var -20 grader. Timrå ställde upp med tre A-lagsspelare; Åke "Tåget" Söderberg, Bo "Bulla" Berggren och Tommy Andersson (5 A-landskamper). Timrås spelare var ovana att spela utomhus i 20-gradig kyla och vi hade nog det bästa laget någonsin. Efter 2 perioder hade vi ledning med 6-2 (Leif Hjerpe hattrick). Vi vann slutligen matchen med 7-6!



HIL-65/66

Stående från vänster: Arne Nordlander, Olle Frisk, Håkan Modin, Leif Hjerpe, Kurt Sundman, Yngve Åman, Hans Hamberg och Ove Eliasson.

Knästående från vänster: Kent Andersson, Hans-Olof Jonsson, Kenneth Sköld, Jan Lind, Karel Parlund, Göran Åström och Hans-Erik Herkules.

Tack Leif Hjerpe för att Du fann fotot.

Mitt första speciella minne var när Tommy Andersson i Timrå laddade slagskott från ca 5 meter. Pucken slog sönder min ansiktsmask, rev ett stort sår ovanför ena örat, fortsatte sedan in i dörren till omklädningsrummet och fastnade där. I slutet av andra perioden sköt Bo "Bulla" Berggren ett stenhårt skott i min plockhandske. Handsken for ur min hand och landade på burtaket. Gösta Hjerpe, som stod bakom målet, kommenterade händelsen: "Nu hade du tur". Ett annat tillfälle var när vi mötte Sundsvall B i Gärdehallen. Det var sista matchen för året och serien var redan avgjord. Vi åkte till Sundsvall med endast 9 man. Spel mot ett mål, förlust med 14-1. I mitten av sista perioden var vi alla idiottrötta, speciellt Svengöran Modin. Han ställde sig vid sargen, lutade sig mot klubban och sade: "Spela ni, jag går ut och spyr". PS. "Seeth" kallades Kanadas dåvarande stormålvakt Seth Martin av sina europeiska fans. DS.

Liden Bears 2007/2008



Stående från vänster: Roland Andersson (tränare), Dennis Frisk, Johan Rödén (något skymd), Anton Backlund, Jonas Staaf, Sebastian Grein, Peter Jeppsson (tränare), Robin Andersson, Jamie Andersson, Anders Olsson (materialansvarig), Jonas Åslin, William Jaktlund, Jesper Pettersson, Calle Abrahamsson, Marc Grein (lagledare), Linus Frisk. Sittande från vänster: Alfred Broman, Signe Backlund, Emil Kvillefors, Kim Eriksson, Edvin Bystedt, Linus Gradin, Tilda Widerström Andersson, Pontus Staaf, Joel Melin Jeppsson. Liggande: Felix Gradin.

Fortsättning i nästa nummer