

# LIDENHISTORIER

## Tack Sollefteå

Att det i urbaniseringens tid ibland är svårt att hålla reda på var man befinner sig rent geografiskt, det känner vi glesbygdsbor väl till. Jag minns när höjdarna från Fritidsnämnden i Sundsvall anlände till Liden och uttryckte sin belåtenhet över att få besöka Stöde. För en Kung med ansvar för ett stort rike, kan det också ibland vara besvärligt. Men är man President i USA, då bör man nog inte vid statsbesök förväxla Egypten och Israel. Även detta har hänt. Men det här skulle inte den här historien handla om. Det är bara en förklaring till att det är mänskligt att fela. Det skall istället handla om Lidens nya Kyrka, byggd 1858.

Lidens Kyrka finns verkligen mitt i Byn. Den är Lidensbornas stolthet. Hur kunde denna lilla och fattiga församling ha råd till detta pampiga bygge? Man hade inte råd. Men fick lov att klara av det ändå. Förklaringen kom så småningom. Man hade förväxlat kyrkorna i Sollefteå och Liden. Lidensborna har alltså fått Sollefteås tilltänkta kyrka. Hur det gick i Sollefteå känner inte skribenten till.

Det var bra att man tog fel. Jag besökte nyligen kyrkan (22 april 2007) när fyra sångkörer framförde musik av Heinrich Schütz. Det fanns körer på de tre läktarna och framme vid koret. Oerhört pampigt. Det kan inte finnas så många glesbygdskyrkor som gör ett sådant uppträdande möjligt.

Tanken går till den finlandssvenska författaren Zacharias Topelius dikt om Vintergatan (ett kort utdrag) från 1852:

*I tusen år så byggde de med omotståndlig tro,  
och så blev Vintergatan byggd, en strålig stjärnebro,  
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban  
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean.*

*Förfäran grep keruberna; till Gud steg deras flykt:  
"O Herre, se vad Salami och Zulamit ha byggt!"  
Men Gud allsmäktig log, och klart ett sken sig vida spred:  
"Vad kärlek i min värld har byggt, det river jag ej ned."*



Det är inte allt, som stämmer. Men ändå!

*Sven Söderqvist*

**PS. Lidens kyrka fyller 150 år 2008! DS.**