

Lidens Tidning har under år 2006 i flera nummer uppmärksammat att det är 50 år sedan skogsarbetarbyn Porkkala i Sillre byggdes upp. I årets första nummer (februari) redogjorde etnologen Maria Andersson för bakgrunden till Porkkalabyn i Sillre. I de två följande numren (april och juni) beskrevs Irja Huttunens f. Pylvänens uppväxt i Sillre och hur hon kom att bli byn trogen. Några glimtar från 50 årsjubileet den 5 augusti redovisades i augustinumret. Nu i detta femte nummer (november) avslutas uppföljningen av skogsarbetarbyn Porkkala med en artikel om Telle (Tellervo) Johansson f. Mäntynen, som lämnade Porkkala och Sillre redan vid 18 årsålder för att permanent bosätta sig i Stockholm.

PORKKALA – STOCKHOLM

ENKEL BILJETT

I maj 1963 kliver Tellervo Mäntynen på tåget i Sundsvall som ska ta henne till Stockholm. 18 år gammal ska hon ta det stora klivet att flytta från Medelpad till storstaden. Hennes möjligheter till vidareutbildning och arbete är små här i hembygden. Tellervo, av de flesta kallad Telle, har under större delen av sin uppväxt bott i Sillre, även kallat Porkkala, hennes familj lämnade hemlandet Finland då hon var drygt tio år. Nu är det dags för nästa uppbrott. Men denna gång har hon inget sällskap, utan reser helt själv.

- Jag behövde ett yrke, men mina möjligheter var små efter bara 7-årig folkskola. Mina föräldrar talade ingen svenska så jag fick ta mina egna beslut, förklarar Telle många år senare.

Telle bestämde sig för att satsa på att bli barnsköterska. Hon hade tidigare lämnat hemmet i Sillre, för en tjänst som barnflicka i en familj i Sundsvall och även gått en kurs i praktisk spädbarnsvård. Hon sökte till barnsköterskeskolan, men kom inte in. Istället försökte hon få en plats på Sjukvårdsbiträdesskolan i Stockholm och blev till sin glädje antagen. Det var en kurs som sjukvården i Stockholm specifikt anordnat sig för flickor från Norrland.

Lång resa

Telle packar sin väska och bokar en enkel biljett. Hon hade aldrig rest själv tidigare men var inte ner-



Fortsättningsskolan läsåret 1957-58, några år före flytten till Stockholm. Telle Mäntynen närmast till höger om lärarinnan.

Fortsättning från sid 23

de var inte positiva till att hon skulle flytta så långt bort.

- Att växa upp i en familj som immigrerat till Sverige från Finland under 50- och 60-talet var på många sett svårt. Jag fick helt ta ansvar för mitt eget liv, mina föräldrar hade inga möjligheter att ge mig en grund och det stöd som en ung människa behöver. Vår ekonomi var dessutom ansträngd och det var upp till mig själv att skapa mig min egen framtid.

Det gick dock bra för Telle. Hon trivdes i sin yrkesroll, hon tyckte om värdyrket, att få hjälpa och arbeta med människor. Dessutom hade hon börjat gå ut och roa sig i Stockholms kvällsliv, ett av hennes största intressen var dans. Bal Palais, Zanzibar och Lorry hette några av den tidens inne-ställen och dit begav sig Telle och hennes väninnor. På just Lorry träffade hon en vinterkväll en stilig kille från Solna, Frank Johansson, blivande ingenjör. Ett år senare, 1966, gifte sig det unga paret i Finska Kyrkan på Slottsbacken i Gamla Stan. Telle var fortfarande finsk medborgare.



Telle Mäntynen och "Stockholmskillen" Frank Johansson förlovade sig 1965, och blev så småningom äkta makar.

De nygifta bodde till en början i Telles tjänstebostad i Östberga, även under denna tid var det bostadsbrist i Stockholm och man fick nöja sig med ett rum och kokvrå.

Tillbaka till Finland

År 1968 föddes deras första dotter, Jessica. Mormor Astrid kom ner på besök från Porkala och hjälpte till under den första tiden. Några månader senare fick Telle lämna dottern med sin pappa för att fara till

Finland. Telles pappa Vitori hade gått bort, 64 år gammal och begravdes i det gamla hemlandet, som han lämnat 15 år tidigare.

Telles två yngre systrar, Marilyn och Maire, flyttade kort därefter även de till Stockholm. De båda bröderna Kalervo och Kolervo blev kvar hemmavid.



Telle, 21 år, på besök "hemmavid" 1966. Här vid Utsiktens Turistgård. Det tidigare caféet i bakgrunden.

Telle fortsätter att vidareutbilda sig, hon går en kurs på en folkhögskola och får högskolekompetens, och studerar sedan vidare till undersköterska. Hennes mål var att bli sjuksköterska men familjen kom emellan. 1974 föddes den andra dottern, Jenny, och det tar ända tills 1992 som Telle stolt kan ta sin sjuksköterskeexamen, i Uppsala Domkyrka.

När Telle ser tillbaka på sin resa och sitt ursprung; utvandringen från Finland, och flytten från Porkala till Stockholm, ser hon i dag bara att hon fått ett rikare liv än om hon hade stannat.



Telle (till höger) med dottern Jessica och dottersonen Noah år 2006

- I Finland hade vi ingen framtid. Och mitt liv hade sett helt annorlunda ut om jag stannat kvar i Sillre. Jag hade ingen framtid där heller, det insåg jag tidigt. Allt det liv som fanns en gång försvann därifrån. Posten, affären, och ungdomarna också. Jag har aldrig ångrat att jag flyttade därifrån.

Jessica Johansson

Jessica Johansson

Jessica Johansson är dotter till Telle och Frank Johansson. Hon är 38 år och frilansjournalist. Tidigare bodde hon i Stockholm men är numera bosatt i Spanien, Ibiza. Jessica är mamma till Noah, snart 5 år och trespråkig (svenska, spanska och engelska).

Arne Johansson

LIDEN
WILDLIFE
FILMFESTIVAL

NORDISKA FILMDAGAR
LIDENAKADEMIN 2-3 DEC 2006



Lö och sö 13.00 - 20.00

visas Nordisk naturfilm
av världsklass.

Filmpass båda dagarna 100:-
För info ring 070 - 237 38 32

Trollska Galleriet Rolf Lidberg

Kom gärna och hitta julklappar bland tavlor,
Trollalmanackor, julkort, trollmattor med mera.



God Jul

önskar
Trollen på Trollska

0692 - 211 00, 211 11



**Släktforska på Internet med de rätta
programmen!**

**Kom till oss på Indals bibliotek !
060 - 922 56**