

Liden lockar långväga



JOACHIM MATTHES I JÄRKVISSLE

För ett år sedan köpte Joachim Matthes från Magdeburg (i forna DDR, ca. 15 mil väster om Berlin) det lilla vita huset i Järkvisse och en fritidshusdröm gick i uppfyllelse. Joachim, som är yngst av 6 bröder, kom som sommarbarn till en familj i Bålsta väster om Stockholm år 1949. Fadern hade omkommit vid östfronten 1945, under slutet av det andra världskriget. Joachim var då bara tre år gammal. Sommarbesöken i Sverige upprepades i många år och det svenska språket blev lika vanligt som modersmålet - tyskan. För ca. 10 år sedan köpte familjen ett "sommarhus" i Lysekils kommun, men den rätta trivseln infann sig inte. Med bil startade "husletarturer" genom Sverige och tredje gången gillt blev det napp. Av en slump stannade familjen till i Liden och sedan är allt historia.

Joachim har arbetat som socialsekreterare, särskilt för äldre människor. Numera ger han i

Magdeburg kurser i det svenska språket för personer som söker arbete i Sverige. Han grundade det Tysk-Svenska Sällskapet i Magdeburg år 2004, som nu har nästan 50 medlemmar. Det finns planer på att nästa år på plats i Lützen och Magdeburg uppmärksamma 375 års minnet av slaget vid Lützen 1632. Joachims förhoppning är att Midsommar 2007 skall firas med alla svenska traditioner och med många svenskar mitt i Magdeburg Centrum.

"Att kunna titta ut i naturen" gjorde att jag tände direkt berättar Joachim vid en kort träff dagen innan han, efter en underbar sommar, skall åka tillbaka till Tyskland. "Att man stortrivs i Järkvisse råder det väl ingen tvekan om, när det är mer än 300 mil tur och retur; Magdeburg - Järkvisse".

Text och foto: Arne Johansson

ACHIM BETZENBERGER I BODACKE

Achim Betzenberger, 45 år och Sibille 44 år, köpte sitt hus i Bodacke 2004. Dom var beslutna att hitta ett i Norrland för att i södra Sverige var det för mycket tyskar! Achim och Sibille kommer från Siegen som ligger mellan Köln och Frankfurt i södra Tyskland. Körsträckan med bil blir 400 mil tur och retur. Främsta anledningen att det blev just Liden var det bedärande landskapet och tystnaden.

På vägen till Liden passerade familjen Härjedalen men då drabbades man av lappsjukan och säger att dit skulle man aldrig flytta.

Achim jobbar som chef för en narkosläkarenhet och Sibille som lärare på gymnasienivå med ämnen som ekonomi, tyska språket och samhällskunskap.

Dom har blivit så förtjusta i Sverige att nästa steg är ett vinterbesök för att prova på allehanda vinteraktiviteter. Barnen ville inte åka hem och därför är vi övertygade att det kommer minst 6 personer även nästa år.

Dom uppskattar sina grannar och all hjälp dom har fått av olika hantverkare för att få huset bebodligt.

Dagarna under semestern går åt till att njuta av stillheten, bada, åka kanot samt ett och annat besök på Clas Olsson.

Text och foto: (Grannen) Tore Löfvenius



Fr.vå: Jessica, Jennifer och Benedict Jahn, Sibille Jahn, (Benedicts kompis) Jörg och Achim Betzenberger