

Det kom ett brev till Lidens Tidning

Till Lidens Tidning!

Tycker att det är underbart att Lidenbygden har så många friska och alerta äldre människor, som klarar sig själva i vardagen. Det finns säkert ett 30-tal från byar runt omkring som är 80-90 år och äldre.

En av dem som jag sett promenera varje dag i Liden med sina gångstavar är Erna Parlund (86). Pigg och glad och alltid snyggt klädd i sina professionellt sydda kläder. Hon är invandrade från Estland till Örnsköldsvik och kom till Liden 1959 där maken fick tjänst som tandtekniker.

Erna var en kvalificerad ateljésömmerska, men kundunderlaget var inte så stort i Liden. Sedermera blev Erna allergisk och kunde därför inte sy i någon större utsträckning. Idag syr hon till sig själva och till sin dotter. Inte att förglömma de fantastiska dockkläder hon syr till sitt barubarnsbarn i Stockholm, allt ifrån overaller till dansklänningar. Är det inte sömnad så är det bokläsning. Erna är en mycket trogen länekund hos Bokbussen.

Kan inte Lidens Tidning intervjua Erna och kanske skriva något?

Östersund/Männegård den 3 september 2005

Leva Norberg



Erna Parlund, Liden,
bland egenhändigt
sydda konstverk.
Foto: Arne Johansson.

Brevet väckte min nyfikenhet. Jag bad att få träffa Erna och lyssna på hennes livsberättelse. Jag blev oerhört överraskad om Ernas och den bortgångne maken Reins dramatiska liv under andra världskriget i Estland. Vi läser dagligen om många extrema händelser, men det är först när man sitter öga mot öga med huvudpersonen som den grymma verkligheten gör sig påmind. Det är stunder som dessa man blir oändligt tacksam att vi fått leva i fred. I nästa nummer av Lidens Tidning publiceras Ernas berättelse. Det är mycket långt mellan det gryende 1940-talet i Tallin och 2000-talets lugna Liden.

Arne Johansson