

Min Prao

Jag fick den fantastiska förmånen att göra min prao vecka 39 hos Jan-Olov Persson, som har världens bästa kallblodstravare, JärvsöFaks. Mina dagar såg ut så att vi började klockan halv sju på morgonen med att släppa ut hästarna. Sedan var det bara att börja mocka och spåna. Efteråt var det fika tills Jan-Olov kom, och då samlades alla runt en tavla där han skrev upp vilka hästar som skulle köras den dagen. Då fick vi gå ut och hämta hästarna som var i haga-



Här är Faksen som står och taggar upp inför sitt träningspass. Sonen Järvsö Molle står i bakgrunden.



T.Vänster: Här är Gideon som blivit behandlad i vänster framben.

T.Höger: Bjärven var en av de lugnafina hästarna som var i stallet.

na och göra iordning dem. När de farit iväg fick vi göra iordning hästarna som skulle köras i nästa omgång. Medan vi väntade på att hästarna skulle komma tillbaka, fick vi syssla med olika småsaker. Sedan var det dags att sela av och göra iordning hästarna, efterhand som dom kom tillbaka. När allt var klart fick vi sopa och gå på lunch. Vi började igen runt klockan ett. Då skulle vissa hästar som stod inne göras iordning för att gå ut till sina kompisar i hagen, och hästarna som varit ute och skulle gå in fick vi hämta och göra iordning för natten. Sedan var det fikadags. Vi avslutade varje dag med att

utfodra och sopa. Dessa underbara timmar tog slut alldeles för fort. Jag tyckte att praon var jätterolig! Synd att det bara var en vecka.

Jennie Persson 9B



Ute i hagen står Trollstaven och smakar på det goda höet.