

FARVÅL ROLF



Lidens kyrka var inbäddad i vinterskrud och på kyrkogården fanns bara några få fotspår i den djupa snön. På varje sida av stenmurens öppning var flaggor hissade på halvstäng. En isande vind och ett ymnigt snöfall inramade sorgeshögtiden för Rolf Lidberg fredagen den 11 mars 2005 kl. 12.00. Vinterväder som Rolf inte tyckte om. Han lämnade ju gärna Sverige den mörka årstiden för sydligare breddgrader med sol och värme. De kalla vintermånaderna i Sverige hämmade, enligt honom själv, både hans inspiration och kreativitet. Rolf Lidberg avled i Sundsvall tisdagen den 15 februari 2005.

Närmare 150 besökare hade kommit till kyrkan för att ta ett sista farväl av en dyrkad vän och uppskattad konstnär. Vänner, miljöföreträdare, kommunrepresentanter, konstälskare och många, många flera. Ända från Sicilien hade tre nära vänner kommit för att hedra Rolf med sin närvaro. Begravningsgudstjänsten förättades av komminister Jermunn Solem. För orgelmusiken svarade kantor Lena Henriksson. Musik och flera minnes- och tacktal framfördes under den drygt timslånga begravningsakten.

Tjugofem kransar och sorgebuketter hade skänkts av olika företag, av Järkvissle Trollby, av kommunen, av Sundsvalls museum, av botanikföreningar mfl. Locket till den trävita kistan var unikt dekorerad som en gräsbeväxt våring med kungsängsiljor, krokus och orkidéer. Och vid kistans fotända hade placerats ett litet troll, som hämtat ur någon av alla trollmålningar som glatt människor i närmare sju decennier.

När begravningsdeltagarna lämnat kyrkan och begivit sig ca 15 km till Järkvissle Folkets Hus för en minnesstund, gravsattes Rolf Lidberg i familjegraven på Lidens kyrkogård. Gravsättningen utfördes av kyrkovaktmästare Matts Lindbergsson och medhjälpare. Det ihärdiga snöandet bidrog till en avskärning av både tid och rum. Det korta händelseförloppet var både överkligt och främmande. Ödsligheten på den snötäckta kyrkogården framkallade en känsla av uppgivenhet. Att Rolf var borta kunde bara inte vara sant!

Rolf föddes den 26 maj 1930 i ett litet rött torp "på Stenhammaren" i Järkvissle. Barndomshemmet ligger inte långt från hans egen Trollby, som just nu vilar i vintersömn. Minnesstunden hölls på Järkvissle Folkets Hus, som i dagligt tal kallas Skansborg. I denna lokal ordnade Rolfs far Mauritz, Järkvissles "revy pappa" i 30 år, nyårsvaker i början av 1960-talet. Mauritz var eldsjelen och deltog i det mesta som rörde Skansborg. Rolf kom ibland på besök och höll mycket uppskattade föredrag om växter, geologi, evolution och mycket mer ur sitt digna kunnande. Ofta hade han gitarren med sig och sjöng visor och skillingtryck till eget akompanjemang här i byns egen samlingslokal.

Många Järkvisslebor deltog aktivt i arrangerandet av minnesstunden. Bakning av bullar, kakor och tårter och kaffekokning till de drygt 100 personerna som anslöt till Skansborg. På scenen hade en belyst inramad fotoförstoring av Rolf monterats. Fotot togs den 22 september 2004 av Bodil Bergqvist från Liden och blev det sista officiella fotot av Rolf. Vid minnesstunden hölls flera tal och musik från olika deltagare framfördes. Minnestalen på italienska och ryska, fick representera Rolfs internationella engagemang. Ett hundratal gåvor hade givits till olika fonder bla. till Rolf Lidbergs Fond hos Järkvissle Trollby. Det ihärdiga ovädret avtog så småningom och efter några timmar började deltagarna anträda hemfärden. Många vänner till Rolf träffades kanske för sista gången, men minnet av honom och hans livsgärning är den gemensamma nämner som förenar människorna som fick förmånen att lära känna Rolf Lidberg.

Genom sitt konstnärskap är Rolf älskad på många platser, för att inte säga överallt där hans tavlor finns. Tiden suddar så småningom ut minnet av de flesta av oss, men Rolf och hans tavlor kommer att i generationer framöver skänka glädje till tusen och åter tusen trollälskare. Otvivelaktigt är Rolf Lidberg Järkvissles och bygdens store son, och till skillnad från många framstående personer, en legend redan under sin levnad. Farväl Rolf och välkommen hem till Din barndomsbygd.

Arne Johansson



*Begravningsgudstjänst för Rolf Lidberg fredagen
11 mars 2005 i Lidens kyrka*



*Stig
Ehnbom
gjorde tre
TV-filmer
om Rolf*



*Irina
Shchetinina-
Svensson
talade
på ryska*



Vänner från Sicilien



Minnesstund i Skansborg, Järkvissle



Rolfs barn Jonas och Sylvia

*Foto:
Arne Johansson*