

# KUL-TUR I SCOTLAND



Loch Lomond sett från byn Balloch. Foto: Pia Åström.

(Fortsättning från förra numret)

## **Torsdagen den 13 maj.**

Efter frukosten så beger vi oss mot Edinburgh Castle. Idag är det verkligen ett underbart väder, men det har vi ju haft hela tiden. 4: de dagen här och ännu inte en regndroppe! Edinburgh Castle reser sig mitt i centrum på toppen av sin slocknade vulkan, och solen speglar sig i alla dess fönster. Vandrar längst Princes Street för att sedan vika höger på Waverley Bridge, då kommer man smidigt upp på Royal Mile som österut leder till Holyrood Palace, och västerut direkt in på esplanaden utanför slottet.

**Lidens tidning**

Edinburgh Castle består av en samling byggnader, de äldsta från ca: 1100 talet och de senaste tillbyggnaderna är från tidigt 1900-tal. Slottet har fungerat som befästning, kungligt slott, militärförläggning och statsfängelse. Ett mycket sevärt slott, med en turbulent historia. Efter att ha tillbringat många timmar med att strosa runt inom och utanför slottets väggar var det dags för lunch, så vi begav oss ut igen på Royal Mile. När magen fått sitt begav vi oss iväg till museet, för att upptäcka att det stängde väldigt tidigt. När vi gått en fjärdedel så ropades det för stängning. Lite snopet, men det finns ju kvar till en annan gång. Så det blev vandring i Edinburgh med shopping

och mys i stället. Sen slutade kvällen med god mat, musik och trevligt folk på en av de tidigare nämnda pubarna.

### **Fredagen den 14 maj.**

Frukost i ”röda rummet”, packar våra väskor. Checkar ut från hotellet, säger adjö till McDonalds. Idag skall vi norrut, börjar dra oss uppöver. Flyget går måndag morgon från Inverness. Men för en norrlänning är inte de 26 milen mellan Edinburgh och Inverness någon längre sträcka. Men det finns mycket intressant på vägen som inte får missas! Vi åker över bron mot Dunfermline, vidare mot Stirling. För vårt första stopp är ytterligare ett slott, Stirling Castle. Detta slott som tronar högt uppe på en klippa har spelat en framträdande roll i skotsk historia. Enligt legenden skall kung Arthur ha erövrat slottet från saxarna, men det finns inga bevis för detta. Det finns inga dokument bevarade angående slottet, förrän tidigt 1400-tal. Från Stirling Castle kan man se ut över bla. Bannockburn, slagfältet där Robert the Bruce besegrade engelsmännen. Från slottet ser man även William Wallace monument som med sina 67 meter är en imponerande byggnad, uppförd av skottarna till minne av ”Bravehearts” seger vid Stirling Bridge.

En rundtur med en trevlig tjej som arbetar som guide på slottet, berättade mycket intressanta saker.

Efter slottsbesöket vandrade vi ned tillbaka till vår bil, letade upp en mack och styrde kosan mot Blair Atholl. Lyckades även denna gång hitta ett mysigt B&B, vilket inte är speciellt svårt i Skottland. Det fullkomligt kryllar av dem! Vi letade upp en bypub (nu igen) åt en underbart god middag, blev bekant ned ett par från Edinburgh som vi pratade med långt och länge. De färdades på cykel från Edinburgh till Inverness. De hade cyklat i en massa olika länder världen kring,  
30

men aldrig tidigare i sitt hemland. Ganska vanligt även här att man blir lite ”hemmablind”. Till slut var det dags att säga adjö och palla sig hem till lopplådan, sängen alltså. Go ’natt igen då.

### **Lördagen den 15 maj.**

Vid frukosten så slår det oss att tiden går alltför fort när man har trevligt. Idag skall vi ta oss den sista biten upp till Inverness, men först ett besök på Blair Castle, jo kan du tänka dig att det fanns ett slott i den här byn också!



Vackra hästar i underbar natur,  
på väg till Blair Atholl

Ett av de vackrare slotten i Skottland tycker jag, med sina vita torn och vitmålade fasad. Slottet har byggts om och till åtskilliga gånger under sin 700 åriga historia, och ger en inblick i Höglandsadelns skiftande smak. Det finns släktporträtt som spänner över en 300 årig historia, målade av bl.a. Landseers, Lely och Zoffany. Blair Atholl har även en egen armé, Atholl Highlanders, lite unikt i våra dagar. Men tillstånd till detta är utfärdat för hertigen av Atholl av drottning Viktoria 1844. Slottet inrymmer även mängder av gamla möbler, prydnadsaker och husgeråd. Och en trevlig guide som dyker upp som gubben ur lådan när man har huvudet fullt av frågor. Efter att ha tillbringat lång tid inne på slottet så tar vi en vandring i slottsparken. Sen bär det av mot Inverness. Vägen från Blair Atholl till Inverness är otroligt vacker, du åker genom de

vackra bergen i högländerna.

Väl framme i Inverness fick vi tag på ett trevligt och billigt B&B, hos en dam som lustigt nog heter Mrs. Service.

Kvällen tillbringade först på en mysig mexicansk restaurang, för att sedan hitta en pub som spelar traditionell skotsk folkmusik. Puben heter Hootenanny´s och ligger i centrala Inverness. Där var det livat vill jag lova. Ett band bestående av fyra icke rumsrena skottar som underhöll med hjälp av fiol, dragspel och två säckpipor. Vi ringde föresten till redaktören för att liva upp hans lördagskväll, men vi vet inte om det var så uppskattat!

Vid stängde puben i alla fall och lyckades hitta en taxi hem, så nu är det natten igen. Imorgon planerar vi att åka runt i de norra högländerna. Hemresan närmar sig.

### **Söndagen den 16 maj.**

Upp lite senare än vanligt idag, frukost och in i bilen. Åker ut ur Inverness återigen på väg mot Ullapool, en vecka sen vi var här sist. Men denna gång tar vi av åt höger strax efter det att vi lämnat stan. Åker mot Dornoch, där vi planerat att vi skall vika av in i de norra bergstrakterna. Här är det inte speciellt tätt mellan husen, kargare landskap, fikar och tankar i en liten by som heter Lairg. Besöker fallen vid Loch Shin. Efter en tids bilåkande kliver vi ut och beundrar de fantastiska bergen som reser sig som taggiga toppar, det syns verkligen att det är vulkaniskt här. Hamnar mitt i en skogsbrand, anlagd och kontrollerad sådan så det var ingen fara. I Skottland bränner man av bergen för att främja för de fåglar som lever där, detta område som vi passerade igenom är ett naturreservat.

Senare kommer vi ned mot Ullapool, som ligger så mysigt långt in i en vik. Med

**Lidens tidning**

småbåtshamn, restauranger och mycket annat runt omkring. Klockan är nu väldigt mycket så vi bestämmer oss för att åka vidare mot Inverness. Vi har massor att packa, och flyget går tidigt imorgon. Kommer hem vid 11 tiden på kvällen, och gulliga Mrs Service hon kokar the och bjuder oss på bastant skotsk fruktkaka. Sen var det bara att kila iväg på rummet och förbereda för morgondagen. Som det ser ut nu så skulle vi behöva en resväska till. Men det löser sig nog

### **Måndagen den 17 maj.**

Jaha, då var denna vecka till ända. Nu är vi på väg hem, det känns skönt att komma hem, längtar efter dem därhemma. Men ändå känns det vemodigt när planet lyfter från Inverness flygplats, och kör en sväng in över landet för att sedan vika av ut mot havet, och vidare mot den norska kusten. Flygresan hem går bra, vi har medvind så det tjänas in en halv timme, det är bra för vi kom iväg lite sent från Inverness. Men det är ingen fara att vi missar vår anslutning till Sundsvall, för den går inte förrän tre timmar efter vår ankomst till Arlanda. Väl på Arlanda så är det den vanliga proceduren med passkontroller, väskor i röntgen, incheckning och så vidare.

Innan vi vet ordet av sitter vi på planet till Midlanda. Väl där möter Jens oss och tar oss den sista biten hem till Liden. Glada över att se de våra igen, men ändå med en tanke i bakhuvudet – När har vi möjlighet att åka tillbaka?

*Pia Åström & Kerstin Cabling-Hansson*

Besök gärna [www.visitscotland.com](http://www.visitscotland.com) där du får tips om både boende och aktiviteter, och [www.flysnowflake.se](http://www.flysnowflake.se) som är ett billigt och bra alternativ att ta sig till Skottland, där kan du även boka bil hos Holiday Autos.

Har du andra frågor och funderingar så är du välkommen att höra av dig.