

KUL-TUR I SCOTLAND



Edinburgh Castle. Foto: Pia Åström

Skottland, alla känner vi väl till detta land som inte ligger alltför långt bort.

Ett land som kanske för de flesta av oss är känt för sina klaner, män i kilt, för säckpiporna eller den skotska whiskeyn, för Shetlands ponnyn, att vara golfens hemland eller de fantastiska klättrings / vandringslederna. Många kanske minns filmen om Rob Roy eller ännu hellre om Braveheart? Något romantiserade filmer som inte helt har hållit sig till sin ursprungshistoria, men som är mycket sevärda ändå. Alla har väl också hört talas om Nessie, odjuret som sägs bo i Loch Ness utanför Inverness. Du kanske har sett bilder på Eilean Donan Castle utanför Kyle of Lochalsh, Eilean Donan som troligtvis är det mest fotograferade slottet i Skottland. Detta land som inte är stort, rymmer en mycket intressant historia, en otrolig natur, ett trevligt och gästvänligt folk, ett stolt folk med mycket stort hjärta.

Lidens tidning

Från de södra delarnas gröna slätter och frodiga lövskog i Skottland, upp till de centrala och norra högländernas karga ljungklädda hedar och berg så får man uppleva en otrolig skiftande natur, med överraskningar bakom varje kurva på vägen. Ibland kör du genom ett landskap med gröna ångar där det går boskap och betar bland små gårdar byggda i sten, helt plötsligt balanserar du på en smal väg som hänger efter bergskanten och ser ut över en glittrande sjö långt nedanför dig. Högländernas berg som reser sig upp ur diset tar helt enkelt andan ur vilken människa som helst. Och helt plötsligt finns där ett gammalt slott som är så vackert att håren på armarna reser sig rakt upp (på mig i alla fall) men jag är ju numera en inbiten skottlandsfantast, när jag kommer till de skotska högländerna då har jag kommit hem.

Ni skall nu få läsa om min och Kerstins vecka i Skottland, 10/5 – 17/5.

Måndagen den 10 maj.

Väckaren ringer, klockan är 04.00. Då var det dags, efter lång väntan är äntligen dagen med stort D här. Jag och Kerstin är på väg till Skottland, hennes första besök men förhoppningsvis inte den sista. Stefan, Kerstins man har fått den stora äran att skjutsa oss till Midlanda. Jag säger adjö till familjen, Jens påminner mig en sista gång angående bilkörningen, de kör ju fortfarande på "fel" sida vägen, och som om inte det vore nog så sitter de dessutom på fel sida i bilen. Tur att jag hyrt en automat, annars är väl risken stor att jag öppnar dörren varje gång jag skall växla! – Ta det lugnt! säger han, – Och kör inte in i storstäderna och vingla! – Nejdå, säger jag. – Var inte orolig, puss å hej.



Väl på Midlanda checkar vi in, kommer in på planet som skall ta oss till Stockholm/ Arlanda. Tittar på de stackars flygvärdinnorna som under resan kämpar i uppförslbacke med fika-vagnen, för att sen bromsa den i utförsl-

backe när vi går in för landning. Checkar ut vårt bagage, checkar in det på nytt och kollar upp den gate vi skall ut genom senare. När allt det praktiska är klart så sätter vi oss ned i lugn och ro med var sin kopp kaffe, då börjar Kerstin se terrorister, som förmodligen av alla flygplan på Arlanda givetvis skall med vår flight!

Någon timme senare sitter vi på planet och startar från Arlanda, vi är endast ett tjugotal passagerare på väg till Inverness. Detta kan ju inte gå ihop är vår tanke, men de flesta åker dit på fredag och hem på måndag, och många åker till Skottland för att spela golf över helgen.

När vi landat i Inverness möts vi av en trevlig man som kommit för att leverera vår bil, en gullig liten Opel som vi skall ränna runt i under veckan. När all pappers exercis är klar så sätter vi oss i dito och läser karta, vi måste ju bestämma åt vilket håll vi ska. En mycket liten stund senare bär det iväg mot Inverness, hamnar i en rondell (ooppsss) klarade upp det, stärkt i självförtroendet av rondellkörningen så hittar vi ut ur stan och åker mot Ullapool. Solen

skiner, himlen är blå, vi pratar och fnissar, läser karta, kör fel, hittar rätt, tar avtagsvägen mot Kyle of Lochalsh som är vår första destination. Vi äter en underbar lunch på en härlig restaurang efter vägen, stannar ofta och bara njuter av utsikten, av vädret, och av att äntligen vara här. Sent mot kvällen kommer vi fram till Kyle of Lochalsh.

Då var det bara till att hitta ett lämpligt B&B, vi knackar dörr och hittar Helen, en underbar dam på 72 år som blir så lycklig över att vi vill bo i ett av hennes rum (där allt föresten är skotskruktigt, gardiner, överkast, dukar och även temuggarna) Installerar oss, tar en snabbdusch, letar upp en pub. Senare, mycket senare kom vi hem till det "rutiga rummet", Kerstin låter i sömnen, som en hund, ungefär som att hon driver får. Nu är hon arg på dem tror jag. Go'natt.

Tisdagen den 11 maj.

Upp i ottan, ned till Helen och hennes fantastiska frukostbord. Tre tjejer till fanns det i huset nu, de hade kommit efter oss i går kväll. Det var kompisar på semester, två var från London, den tredje var från Canada. Pratade länge och väl med dem, och med Helen. Packade in i bilen och åkte till det vackra slottet Eilean Donan Castle som ligger så vackert vid Loch Duich i Glen Shiel. Vi beger oss vidare, kommer så småningom fram till Fort William. Efter att ha ätit lunch ser vi oss omkring lite i den mysiga småstaden, som ligger vid Ben Nevis fot. Detta berg är en blandning av metamorfa och vulkaniska bergarter. Fort William är ett mecka för vandrare och klättrare, och en av de största utmaningarna är Ben Nevis nordöstra sluttning. En teknisk utmaning även för den erfarne klättraren. Varje år tävlas det här i Ben Nevis Race, en löptävling där många kämpar mot varandra och mjölksyran. Vi tänkte inte ge oss på något sådant utan bestämde oss för att köra mot Crianlarich, en fin liten by som ligger i norra änden av Loch Lomond. Vi hade tur även här med B&B, nöp sista rummet. Carol, värdinnan är ett energiknippe, härjar runt med sin man som faktiskt påminner om stackars Manuel i "Pang i bygget", ni vet serien med John Cleese som den yre hotellägaren. Så det var svårt som ni nog förstår att undvika fnissatacker. Besökte den lokala puben, åt en underbar middag, släpade oss hem till vårt lilla rum, och somnade ovaggade.

Onsdagen den 18 maj.

Frukost klockan 08.30 am. Lille "Manuel" ränner

runt borden som en iller, men Carol ser vi inte till förrän vi har ätit färdigt. Hon flänger runt, pratar så fort att man verkligen får anstränga sig för att uppfatta vad hon säger, och med denna dialekt som är så härlig. Skottarna låter som en morrande terrier, hela tiden medans de pratar, kan inte begripa hur de får till detta! Vi tackar för oss och packar i bilen återigen, kör genom byn två gånger (körde lite fel) Nu är vi på väg mot Balloch, en liten stad som ligger i södra delen av Loch Lomond. Denna vägsträcka från Crianlarich till Balloch är helt underbar, lummiga skogar, utsikt över Loch Lomond, och med



detta strålände väder. Pratar med dem där hemma, det var endast 3 plus, och det hade haglat! Väl framme i Balloch så besöker vi ett torn som ligger invid stranden, som inrymmer både restauranger och små butiker. Högst upp finns det en utsiktsplats där man kan se ut över Loch Lomond. Vi åter lunch, skriver vykort till dem där hemma, vandrar sedan strandpromenaden tillbaka till vår bil. Nu ska vi bege oss mot Edinburgh, Kerstin tycker att jag kör som en infödd nu, så då är det dags! Efter att ha åkt ett bra tag så börjar trafiken bli värre, vägarna större, avfarterna fler, och mer rondeller. Men vi grejar allt och innan vi vet ordet av så är vi inne i Edinburgh. Hoppsan! säger vi som visst hade lovat att stanna utanför stan, bo där och åka taxi in till centrum. Men nu hade jag bestämt mig för att besöka en god vän som driver ett hotell, mitt i Edinburgh, och där skulle vi bo. En enda gång frågade vi en snäll man om vägen. Vi ville bara att han skulle tala om vart på kartan vi var så att vi blev lite orienterade, men det enda han sade var – Oh Dear! Men han var snäll och visade i alla fall åt vilket håll vi skulle. Efter att ha åkt lite hit och dit så kände jag till slut igen mig, och kunde galant parkera bilen utanför "The Afton Town House" på Crosvenor Crescent, hemma hos Ric-

hard McDonald. Och han hade dessutom lediga rum, vi fick rabatt, ordentlig sådan. Men han var lite besviken på att jag hade en sämre bil denna gång. Sist jag var där parkerade han gärna bilen i hotellets garage, men nu fick jag minsann köra dit själv!

Efter att ha släpat väskorna de tio trapporna upp till vårt rum så var det dags för en dusch och ut i det livliga Edinburgh, numera Skottlands huvudstad (tidigare Dunfermline) I centrum tornar sig Castle Rock, på vilken Edinburgh Castle är beläget. Exakt hur gammalt slottet är finns det inga fastställda uppgifter på, men omkring 1100 talet tros de första slottsbyggnaderna ha börjat tornat upp sig, men Castle Rock har varit bebyggt ända sedan bronsåldern. Inte så konstigt med tanke på det perfekta läget med utsikt åt alla håll. Här kunde inte fienden närma sig obemärkt. Den äldsta delen i slottet som finns bevarat är St. Margaretas Chapel som är byggt i början av 1000-talet. Kung David I (Margaretas son) grundade en annan byggnad en km längre österut, Holyrood Abbey. Mellan dessa två byggnader växte sedan staden upp. Gatan mellan dessa två byggnader kom att kallas Royal Mile. Längst med denna gata ligger det flera uteserveringar och butiker. Men också många historiska monument, museum och andra intressanta saker att besöka.

Jag och Kerstin hamnade till slut på ett av mina favoritställen, en pub på Rose Street, den heter "Dirty Dicks" och ingår i en pubkedja på tre (Dirty Dicks, Clever Dicks & The Bad Ass) Stämningen, personalen och designen på dessa pubar är makalös. Så kommer ni någon gång till Edinburgh så missa inte detta. Dirty och The Bad ligger på Rose Street, och Clever ligger uppe på Royal Mile. Det är föresten en svensk kille som är delägare i konceptet, han heter Henrik Larsson, inte fotbollsHenke, det finns fler "Henrikar". Sent om sidor kom vi hem till vårt rum, och imorgon har vi planer på att besöka Edinburgh Castle och Museum of Scotland. NattiNatti

Bild på sidan 30 föreställer en säckpipsblåsare. På denna sida Pia vid några Whiskeyfat.

Fortsättning nästa nummer