

TROLLKÅTAN INVIGD

Sveaskogs tillsyningsman Tage Ericsson invigde söndagen den 5 oktober 2003 den nybyggda Trollkåtan på Långnåset vid Stor-Gussjön.

Trollkåtan, som är en mycket vacker raststuga på 35 kvadratmeter och rymmande ca 60 personer, är öppen för alla och envar året runt. Här går det att övernatta eller bara kliva in och värma sig vid en uppgjord brasa. Det finns bilväg (ca 2 mil från riksväg 86) och anläggningen är handikappanpassad. Trollkåtan ligger synnerligen vackert vid en utmärkt badstrand med långgrund sandbotten. Den kommer säkert bli mycket populär sommartid. Men det är nog ändå vintertid som detta nav av skoterleder i nordvästra Medelpad kommer att uppskattas allra mest. Kåtan ligger endast ca 1,5 kilometer från den jämtländska gränsen och här är det tänkt att den s k "från kust till fjäll"- leden skall passera. Om två år räknar man med att leden är fullt byggd och därmed knyts Bottnahavskusten ihop med fjällvärlden i Jämtland och Härjedalen.



Sveaskogs Tillsyningsman Tage Ericsson invigde Trollkåtan.

Bakom projektet Trollkåtan står Trollrikets Skoterklubb med flera eldsjälar som Kerstin Kolbäck, Anders Sjödin, Nisse Eriksson och många flera. Projektet har tagit ett år från "start till mål" och pengar har kommit från Landstinget (40.000:-

), Sundsvalls kommun (40.000:-), Åströmssonska fonden (10.000:-) och Fors´ Skoterklubb (10.000:-). Trollrikets Skoterklubb har ställt upp med resurser motsvarande 35.000:-. Sveaskog äger marken medan skoterklubben äger anläggningen. För alla som jobbat, ja för alla skoter-



klubbsmedlemmar planeras en fest vad det leder, så börja att värma upp maskinerna!

Stor-Gussjön eller Gussjön i dagligt tal är skoterklubbens favoritområde. Här arrangeras tillsammans med Fors´ Skoterklubb varje år den legendariska Gussjöpimpeln med ända upp till 3000 personer, 700 bilar och inte minst 1500 skotrar. Hit kommer fiskeentusiaster från milsvida områden.

När invigningsfesten, med den värmande ärtsoppan i höstregnet, var till ända och tystnaden åter lägrade sig kring sjön, var det bara att fortsätta njuta och åter njuta av denna underbara plats. Men nog är det märkligt att snart kommer den annalkande vintern förändra alltsammans och istället erbjuds det fantastiska dagar i strålende sol längs fina skoterleder. Nu finns det dessutom ett hägrande mål där i fjärran. Tack för Trollkåtan!

Text: Arne Johansson

Foto: Töre Löfvenius