

SLUT PÅ EN EPOK



Foto: Tore Lövvenius



Fredagen den 4 juli 2003 klockan 14.00 stängdes Handelsboden i Järkvissle för gott. I 14 år har Gertrud Lidehäll och Gerd Näsman

haft öppen butik 6 dagar i veckan. Periodvis hela 7 dagar i veckan. Men allt har ett slut, så även denna för Järkvissle med omnejd så viktiga funktion.

För byborna ändras nu rutinerna för varuinköp och inte att förglömma – den sociala kontakten med människorna i byn. Järkvissle har haft en förmån jämfört med många byar att få behålla en dagligvarubutik i decennier efter det att andra byar har drabbats av nedläggningar. Nu är det dock slut och byn får sälla sig till den växande skara av långsamt anonymiserande byar i vårt land. Utvecklingen går vidare på gott eller ont och det tycks bara vara anpassning som gäller.

De gamla i byn berättar att så länge de minns har det alltid funnits en "affär" i byn. Ibland t.o.m flera. Byns sista diversehandel "Stig

Åströms" stängdes i slutet av maj 1977, men Olga Wikströms kiosk med Gulf-mack fanns kvar. Efter Olgas hastiga bortgång i mars 1984 stod Järkvissle utan serviceställe i några månader. I juli samma år öppnade Bodil Lidehäll glädjande och överraskande livsmedelsaffär i den tidigare, nu något utökade, kiosklokalen. Den nära relationen till Bror Skoglunds familj i Bispgården (tidigare ägare till Handelsbolaget i Bispgården) var en viktig förutsättning för uppstarten. Bodil hade haft "boa" i 5 år när Gertrud och Gerd sedermera tog över.



Sven-Eric och Gertrud Lidehäll tillsammans med Gerd Näsman när det begav sig.

Foto: Linnea Backlund, 1992.



Handelsboden i Järkvissle är stängd. Tack till Er alla som genom åren givit service till generationer av bybor och "utombys", och ett särskilt tack till Gertrud och Gerd för en imponerande arbetsinsats i en ständigt fortlöpande kamp mot den obarmhärtiga utvecklingen.

Arne Johansson