

# TROLLNATTA FÖR 5:e GÅNGEN

Årets Trollnatta, det 5:e i ordningen, går av stapeln lördagen den 5 juli. Nedräkningen har börjat till jubileet. Vem som blir årets huvudartist är en väl förborgad hemlighet, men vem som i år som alla tidigare år är huvudgäst – det råder det ingen tvekan om. Det är vår högt uppskattade trollmålare Rolf Lidberg. Just nu är Rolf sedan en tid på Sicilien och njuter av solskenet i avvaktan på den svenska försommaren.

Lidens Tidning kommer i tre nummer att inbjuda tre nära vänner till Rolf Lidberg att i var sin artikel ge sin bild av konstnären, naturkännaren mm. Först ut är naturvännen Johan Bergensträhle från Härjedalen.

**Johan Bergensträhle** är född 1941 i Stockholm. Efter skolgången, bl.a. på Solbacka Läroverk i Södermanland, började han arbeta som djurvårdare på Skansen, och fem år senare köpte han en egen djurpark i Halland. År 1972 tog han några av djuren med sig och flyttade till Remmen i sydöstra delen av Härjedalen.



Pg 238014-5

## ÖHBF-Bevakningsgruppen

Fyra år senare tog han initiativ till att starta en ny förening som sedermera fick namnet Östra Härjedalens Biologiska Förening (ÖHBF). Föreningen har bl.a. bevakningsgrupper för fågelbevakning, bedriver konvalescentverksamhet för skadade och sjuka fåglar som exempelvis berguvar, egen uppfödning av igelkottar och mycket, mycket mera.

Johan har skrivit många dikter genom åren och givit ut en diktsamling, med förord av Jan Danielsson (Mitt i Naturen) och illustrationer av Rolf Lidberg. Mångsysslaren och entusiasmen Johan har varit engagerad i mängder av aktiviteter men tidningsutrymmet sätter här stopp för ytterligare beskrivningar.

Första kontakten med Rolf Lidberg

Under hösten 1978 skulle Johan Bergensträhle gå på utbildning i Sundsvall. Ordföranden i

Östra Medelpads Naturskyddsförening bjöd in Johan till en "mysafton" i toppstugan på Södra Stadsberget. Deltagarna skulle titta på dia-bilder, dricka te och äta landgång, lyssna på musik och "må gott".

I toppstugan satt ett tjugotal personer och stirrade på den

"okände" som kom in. I ett hörn på höger sida satt en person i femtioårsåldern med en gitarr i knäet. En tand på ena sidan stack ut. Personen i hörnet frågade vem nykomlingen var och Johan presenterade sig. Han själv hette Rolf Lidberg och var botaniker och målare. Det visade sig snart att Johan och Rolf hade många gemensamma intressen – naturvården och måleriet. På detta sätt kom Johan Bergensträhle i kontakt med Rolf Lidberg från Sundsvall.

*Text: Arne Johansson*

*Illustrationer: Rolf Lidberg*

*Foto: Hjärdis Lundmark*





## DEN KÄNDE BOTANISTEN

av Johan Bergenstråhle  
(1994)

Uti lunden den frodigt gröna,  
finns en liten, liten sjö;  
bland blommor och blader de sköna,  
och orkidéer som frestat mången fager mö.

Bakom en liten dunge här nu satt,  
en som studera växter dag som natt;  
intill sjön det fanns ett vackert träd, en hägg,  
på dess norrsida växte sällsynt långskägg.

Strax intill här fanns mången skön orkidé,  
att noga undersöka dessa, en mycket bra idé;  
här fanns en vacker ört, den var mycket fager,  
platsen den växte på var ju alls ej så mager.

Personen som bakom dungen där var,  
var Rolf Lidberg – en kändis-karl;  
här fanns Orchis maculata så vackert grön,  
dessa orkidéers blad är svart och grön.

Många rara växter det fanns vid denna flod,  
många lutade bortåt, många rakt upp stod;  
Skogsfrun, myggnycklar, och annat smått,  
nu har Rolf fått riktigt, riktigt brått.

På en lite skynd plats med mark så god,  
där Calypso bulbosa så spikrakt stod;  
det fanns många andra rara växter också här,  
vad som inte fanns var mogna blåbär.

Efter ett tag återfanns blodnycklar så rara,  
alla orkidéer skönast bland växter vara;  
ytterligare ett antal sköna växter att beskåda,  
här finns varken gran eller tall med klibbig kåda.

En annan ört blev ratad denna gång,

Rolf, han inventerade ängen med glad sång;  
detta paradiset med rariteter han nu funnit,  
han måste skynda nu innan de försvunnit.

Ängen blev tillslut inventerad bit för bit,  
snart han återigen skulle återvända dit;  
o vad jag é glad som fann denna äng,  
nu kan jag sova gott i min sköna säng.

Nya tag jag vill ta nästa säsong,  
måste nog planera, jag har för mycket pågång;  
jag vill inventera, skåda och måla allt,  
men jag kan tyvärr inte vara överallt.



[www.lidenbygden.com](http://www.lidenbygden.com)