

Skidåkning på vårt berg!

Blickar man över älven från byn Liden, så njuter man kanske inte bara av den vackra utsikten utan funderar också över vad som händer på Vättaberget. Vi kunde i Sundsvalls Tidning i sommar läsa om fiket i ny regi på toppen, det är mycket trevligt att det drivs vidare men att "berget slumrar" under vintern stämmer inte! I backarna kan man ju vintertid åka både skidor och snowboard !!



Hans Söderqvist o Ralf Dahlin, två "veteraner" som tar igen sig innan de kastar sig utför i pisterna igen.

För den som inte minns eller som är nyinflyttad, kan vi berätta kort att Indals-Lidens Turist-anläggningar Vetten AB bildades 1964 och anlade först den sk Lilla backen, den Stora backen ställdes i ordning 1969. Aktierna i bolaget ägs till större delen av Sundsvalls kommun och resterande av privatpersoner runt om i bygden. Ingen vinst har någonsin betalats ut till aktieägarna. Skötseln och underhållet administreras och utförs delvis av styrelsen för aktiebolaget Vetten AB. Under åren har man bytt ut så gott som det mesta av den ursprungliga utrustningen och byggnaderna. Värme-stuga och ett vindskydd med grillplats ska göra det skönt för åkarna att ta igen sig mellan turerna.

Vetten AB ordnar också med personal som sköter liftarna och pistar backarna. I styrelsen sitter också en representant för Kultur och fritidsförvaltningen som är till mycket stor hjälp för alla idéer vi ska ta ställning till. En sådan tanke som stötts och blötts i många år är inköp av en snökanon för att kunna säkra snötillgången i backen. Men vid en aktuell koll med Kultur-och fritid kunde man återigen konstatera att det skulle kosta 250 000:- varje år att bara driva en sån anläggning då den drar ofattbara mängder vatten och el. Dessutom om man ska köra den regelbundet krävs det dygnet-runt passning att flytta runt den och pista backen eftersom. Om man bara skulle få driften att gå runt ekonomiskt så skulle det behövas ca 250 fler åkare med säsongskort varje år, så det är bara för oss att gå man ur huse.....



Niklas Norberg i lilla snowboardhoppet

Samarbetet med andra föreningar och företag är mycket gott t.ex. så håller Indals-Lidens sportklubb skidskola och snow-board skola gratis!!! Något som har varit mycket uppskattat. Hembygdsföreningen hjälper till med att låta oss låna toaletterna på toppen mm. Förfrågan kom också i vintras från Drakabergets skoterklubb om att få orda en tävling för skotrar i backen och eftersom många både är skoteråkare och skidåkare så övervägde styrelsen den

allvarligt och gav skoterklubben ett datum. Tyvärr låg det datumet utanför körschemat för tävlingarna i regionen så tävlingen hölls istället på Södra berget i Sundsvall.

Långt framskridna planer på ett stort snowboard evenemang tillsammans med Hang-Loose butiken i stan har också varit på gång i tre vintrar men inte varit möjligt att genomföra p.g.a. av snöbrist. Nu ser det inte ut att bli fler tillfällen då ägarna där sysslar med annat men vår förhoppning är att kanske några

och kortare brädor för utlåning (prova på) och uthyrning. Någon regelrätt uthyrningsverksamhet bedrivs däremot inte.

Styrelsen återkommer närmare säsongens start med mer exakta planer för vintern. Men redan nu kan väl alla som funderar på vad som händer på vårt vackra berg, fundera vidare på vad man skulle kunna hitta på mer där i vinter! Kanske känner någon för att på sportlovet ordna en Vettendag med lite tävlingar och lekar eller kanske kan fler klasser ordna sin "klassens dag" där. Någon kanske minns det



Vindskyddet och grillplatsen är ett skönt ställe att ta igen sig vid.

Foton: Catrin Bertlin

intresserade kan ta vid och hitta på något i de snow-boardhopp som gjorts i ordning. Lidens skola har under årens lopp förlagt några av sina friluftsdagar på berget och man har då också nyttjat det längdåkningsspår som kan prepareras vid behov. Att ortens barn och ungdomar tar tillfället i akt och nyttjar backarna mer är vår stora förhoppning. Vem har inte läst om alla larmrapporter i massmedia där man uttrycker bestörtning över att vår framtid – barnen, inte rör på sig tillräckligt!!! Vad kan vara bättre än att vara ute i den friska Lidenluften och ha kul i snön? För att främja detta så finns några äldre skidutrustningar för nedförsäkning

mysiga fackeltåget som äktes som avslutning i skidskolan och känner för att dra ihop ett gäng igen...Kanske en after-ski kväll i toppstugan skulle vara något? Ja, idéer finns säkert och om man gillar tanken på att ha kvar ett "levande berg" så kanske vi alla kan bidra med lite tid och engagemang. För det är ju som det sägs att "många bäckar små gör en stor stor å".

För styrelsen
Johanna Melin