

# Kyrkan mitt i byn ?

Skall onsdagen den 6 mars år 2002 skrivas in i historieböckerna som den dag när Lidens sockenkyrka fick sin dödsdom. Vi hoppas vid Gud att detta inte blir verklighet men det var denna dag som vi församlingsbor fick läsa i tidningen (ST) att Lidens kyrka har stängts.

Samma dag, i samma tidning gör man en intervju med stiftantikvarie Eva Carron om vilket öde hon tror väntar våra sockenkyrkor. Hon säger att någon policy finns inte men behovet av att förändra kyrkorna kommer att öka. Redan nu byggs det "lillkyrkor", andaktsrum och läktarunderbyggnader inuti de stora sockenkyrkorna. De blir billigare i drift och ger finare gudstjänster om besökarna är få - ändå finns det stora kyrkorummets kvar för de högtider som drar många besökare till kyrkan.

Men vad händer när pengarna inte räcker eller när kyrkoråd, kyrkonämnd, kyrkofullmäktige i den lokala kyrkliga samfundet inte har kraften att gemensamt arbeta mot samma mål - att kyrkan skall vara kvar mitt i byn? Blir det som Eva Carron förutspår, att kyrkorna läggs i malpåse och inte kommer att användas för gudstjänster? Nästa steg enligt Eva Carron är rivning - men som hon säger, "Det skall mycket till innan en kyrka rivs, men sådant händer".

Den 21 februari 2002 beslutade Kyrkonämndens arbetsutskott i vår samfundet, bestående av Bengt Lindahl, Lidens, Rose-Marie Zätterqvist, Kovland, Helge Lindberg, Indal, Karin Jonsson, Indal och Ulla Björkvist, kyrkoherde, att Lidens kyrka skall läggas i malpåse.

Orsaken till beslutet lyder: "Lidens kyrka är i ett bedrövt skick, sprickor, vatten rinner in,

**Lidens tidning**

taket bagnar under läktaren, kartonger och skräp finns synliga uppe på högra läktaren, kyrksilver (vaser) ligger oputsade med annat skräp i en skrubb i kyrkan."

Beslutet lyder: Lidens kyrka skall läggas i malpåse med tanke på rasrisk, vilket kan orsaka personsador.



Det är självklart att kyrkbesökarna skall skyddas från personsador! Detta åtgärdade Lidens församling omgående sedan en del av listverket inne i kyrkan rasat över orgelläktaren. I ett protokoll från Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand, Gert Persson, av den 29 oktober 2001 framgår klart och tydligt att Lidens församling vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att undanröja riskerna för olycksfall. Några

daggar senare får Lidens församling ett förslag från

Markström Bygg & Restaureringskonsult AB Härnösand, till restaurering av den rasade taklisten allt enligt arbetsmiljöinspektionens önskemål. Kostnaden skulle röra sig om 280 tkr. Dessa dokument sändes omgående till Kyrkonämnden och diariefördes.

Vad händer? Ingenting, till den dag vi läser i tidningen att Lidens kyrka skall stängas på obestämd tid.

När vi som ledamöter i Lidens kyrkoråd började undersöka underlaget till beslutet finner vi till vår stora förvåning att vissa ansvariga i kyrkonämnden säger sig aldrig ha sett dokumenten från Lidens församling om besiktning och vidtagna åtgärder.

Därför händer följande: Den 21 februari 2002 besöker kyrkonämndens arbetsutskott kyrkan och beslutar att lägga den i malpåse - trots att de på plats ser att Lidens församling vidtagit skyddsåtgärder, avspärningar och rasskydd. Förvånande är att man inte bjudit in någon från Lidens kyrkoråd eller arbetsmiljöinspektionens representant i Härnösand som kan avgöra om skadorna förvärrats och om ev. andra skyddsåtgärder måste vidtas för att

förhindra personskador.

Sju dagar senare, den 28 februari 2002, redovisar Bengt Lindahl för kyrkonämnden arbetsutskottets beslut och nämnden beslutar: ”att på grund av rasrisk skall Lidens kyrka stängas av från verksamheten.”

Inte ett ord är skrivet om man tänker renovera och eller öppna Lidens kyrka i framtiden.

Vi är många som häpnar över handläggningen kring kyrkonämndens beslut att stänga kyrkan. Vad kommer att hända med Lidens församling i framtiden om kyrkan förblir stängd under en längre tid? Lidenborna måste veta vad som sker! Om inte, är risken överhängande att det blir fler som väljer att gå ur Svenska kyrkan. Statistiken talar sitt tydliga språk. År 1999 var det en person i Lidens församling som valde att lämna kyrkan. Året därpå var det 10 personer.

Det är vårt gemensamma ansvar att Liden får behålla sin sockenkyrka. Vi kan inte enbart skylla på ledamöter i kyrkoråd och kyrkonämnd. Det är dax att församlingsborna själva engagerar sig om vi i framtiden skall få ha en kyrka mitt i byn - en nyrenoverad och öppen kyrka.

Berit och Anders Wästfelt  
Församlingsbor i Liden