

HISTORIENS VINGSLAG....

Är du intresserad av att baka tunnbröd?

Vi planerar en kurs under hösten.

Anmälan intresse till Kerstin Åström, 0692 - 100 27 (senast 15/9!)



Jordkojan i "Tattarhålan" i Kväcklingen, färdig och i bruk 1954!

I Ingemar Åslins senaste skrift (nr 16)- LIDEN, SKOGEN- före mekaniseringen, berättar han bl.a om en bolagsavverkning vintern 1919-20 vid Namnlösflon. Åtkörare och hästar höll skogsbolagen alltid tak över huvudet, medan skogshuggarna fick ordna bostad på egen hand. Här citerar vi hur huggarna byggde en koja att bo i under 3-4 vintermånader.

När marken jämnats till någorlunda påbörjades själva kojbygget. Stock fogades till stock med klyvyrtorna inåt. Mossa och lav hade nödortfugt torkats invid öppen eld och kunde nu användas som drev mellan stockarna.

Kojan byggdes så gott som fyrkantig. Lite bredare nerill än upptill. Taket, som lutade en aning, täcktes med några bitar tjärpapp för att undvika takdropp (smältvatten pga. Eld och värme) inne i kojans. Parallellt med väggar och tak byggdes den öppna spisen av lösa stenar. Murbruket utgjordes av jord. En befintlig större sten fungerade som bakmur. Under arbetet med spisen fick Petrus ett finger i kläm mellan två stenar varvid blodvite uppstog. Pelle som var känd för att vara "öLhit'n (snabbt fann ord) döpte påpassligt kojans till "fingerknip" och så kom den att kallas i fortsättningen.

Kojans stomme, med öppning för dörr, tog knappt två dagar att timra upp. Något fönster fanns inte. Huggning skulle pågå så länge dagsljuset medgav. Det innebar att det var mörkt när mannen lämnade, och återkom till kojans. Det ljus som ändå behövdes gavs av fotogenlampor och fetveden (torrfuran) i öppna spisen. Den som också utgjorde deras enda värmekälla.

Timningen täcktes helt med massor av grannis. Över tak, väggar och inte minst över jordgolvet. Nu kom också utskottsbrädorna från sågen i Oxsjö till användning. Dels till en dörr, eller snarare en lucka, som lyftes av och på när någon hade ärende ut eller in, och dels till två breda, väggfasta britsar. Överblivet virke och kapspäll fick bli till hyllor och ett litet väggfast bord. Spikar i mängd, med snören mellan somliga, var avsedda att hänga kläder på. Snörena fungerade som klädsträck. Att hänga, och torka, våta kläder på. Några grova furukabbar fungerade som stolar. Snö i mängder skyfflades upp över granniset. På avstånd var det svårt att skilja kojans från en stor, snöklädd sten eller kulle.

På Vättaberget finns en skogskoja att beskåda, den s.k. Essviks-kojan.

Visste du att:

Anna Norbergs buss fyller 75år (grundat 1924)

Åsens dansbana är 89 år (byggd 1910). Dags för jubileum nästa år!

Järkvisse kraftverk har redan hunnit bli 40 år (klart 1959).

LIDENS HEMBYGDSFÖRENING

Grundad 1956

Lidenvägen 51, 860 41 Liden, 0692 - 100 27

Vi behöver din hjälp!

Vill du hjälpa till att få denna tidning ännu bättre, hör av dig så pratar vi om det.

Det behövs inga speciella kunskaper, bara bra idéer och lite tid.

0692 - 103 12

0692 - 102 77

FOT VÅRD

CL Fotvård

Carina Lindström

Husåsvägen 8, Liden

0692 - 100 09